



Licht in het duister

In deze omschrijving van het kindermoment wordt uitgegaan van een kinder(neven)dienst waarvoor de kinderen worden uitgenodigd via het kindermoment in de centrale dienst. Het kan uiteraard zo zijn dat er geen kindernevendienst gehouden wordt: omdat het niet bij je geloofsgemeenschap past of omdat het in coronatijd anders gaat dan gebruikelijk. Je kunt dan de basis van het materiaal uiteraard wel gebruiken ter inspiratie voor je aangepaste plan.

Benodigheden

Maak sterren, 2 sterren vormen een woordpaar: koud – warm / klein – groot / dik – dun / stil – herrie / licht – donker / blij – verdrietig / tevreden – jaloers / hoog – laag / enzovoort

Maak een dubbele 'kaart' door bijvoorbeeld twee vellen fotokarton aan elkaar te plakken:



Inleiding

Komende week wordt er in heel veel landen in de wereld gebeden. Wij mogen ook meedoen en daarmee starten we vandaag. [Indien van toepassing:] Jullie horen er straks van alles over in jullie eigen groep. Maar we beginnen met een zoektocht!

Dia 1 - titeldia

Deel de sterren willekeurig uit onder de kinderen, of plak ze bijvoorbeeld willekeurig onder stoelen/banken van zowel kinderen als volwassenen, en laat ze de woordparen bij elkaar zoeken.

Bedank iedereen voor het combineren van de woorden en kies dan de sterren licht en donker uit om op voort te borduren.

Pak de dubbele 'kaart' erbij en schrijf daar wat steekwoorden op van de antwoorden die kinderen geven op onderstaande vragen.

- Waar denk je aan bij het donker?
- Waar denk je aan bij het licht?



Dia 2 – sterrennacht

We gaan vandaag met elkaar beginnen aan de Week van gebed voor eenheid. Die heeft als thema 'Licht in het duister.'

De meeste mensen zijn blij met licht in het donker, zoals de maan en de sterren in de lucht. Of een lamp of kaarslicht zodat je wat kunt zien. Het is ook niet voor niks dat God zei: 'Laat er licht zijn.' Hij wilde niet dat het donker bleef op aarde.



Dia 3 – de wijzen

Er waren mensen die vaak naar de sterren keken en op een avond zagen ze iets bijzonders. Er stond een grote, schitterende ster aan de hemel, een ster die hun de weg zou wijzen naar een nieuwgeboren koning. Over die Koning wordt in de Bijbel gezegd dat Hij het licht van de wereld is.



Dia 4 – licht

Er wordt zelfs gezegd dat Hij de blinkende Morgenster is!

Deze week gaan we bidden met elkaar, met mensen en kinderen van over de hele wereld. Allemaal lezen we het bijzondere verhaal van de wijzen die de ster volgden. En we lezen nog meer uit de Bijbel over licht in de duisternis. Zoals de wijzen de ster volgden, mogen wij Jezus, de blinkende Morgenster volgen!



[optioneel]

Dia 5 – gebedsboekje voor kinderen

Doe je deze week ook thuis mee met de Week van gebed? Gebruik dan het handige gebedsboekje¹ dat je meekrijgt aan het einde van de (kinder)dienst. Voor elke dag staat er een verhaal, een opdracht en gebedspunten in.



¹ Het gebedsboekje is te bestellen via www.weekvangebed.nl/materialen

Dia 6 – Algemene dia Week van gebed voor eenheid

[Eventueel te gebruiken als overgang naar de presentatie voor de rest van de samenkomst.]

Materiaal voor kinder(neven)diensten

Voor de zondag van de Week van gebed voor eenheid is in opdracht van MissieNederland en de Raad van Kerken een speciaal kinderdienstpakket ontwikkeld door de Internationale Bijbelbond. Het materiaal haakt aan op het thema Licht in het duister vanuit het verhaal van de wijzen uit het Oosten die op bezoek gaan bij baby Jezus. Het materiaal bevat veel verwijzingen naar leuke video's en knutselopdrachten. Ook bevat het pakket aansluitende lessen van de kindernevendienstmethode Bijbel Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het materiaal is gratis te downloaden via www.weekvangebed.nl/kinderen